

Voor m/v met talent en vooral veel goesting



Wij zoeken...

Iemand voor onze voor- en naschoolse opvang

DIT IS DE JOB

Waar? Dilbeek
Startdatum? Onmiddellijke indiensttreding
Vereiste studie? Geen, je krijgt een interne opleiding
Leuke collega's: Vanessa en Katja, Heidi, Nafisa, Kaat, Dirk en Ann
Grootste uitdaging van de job? De onregelmatige uren: je werkt van 7 tot 8.30 uur en van 15.30 tot 18 uur. Je woont best in de buurt van de school
Solliciteren? sollicitaties@infano.be

Vanessa (25): "Elke dag beginnen met een knuffel van een twintigtal enthousiaste kinderen, dat is volgens mij de grootste troef van onze job. Ook de liefdesverklaringen van de kleuter-tjes kunnen me nog elke dag

ontroeren. En het is erg leuk om de kinderen te zien opgroeien. Als naschoolse begeleider vang je hen op van 2,5 tot 12 jaar en krijg je een band doorheen de jaren. Ik vind het nog altijd bijzonder om te zien hoe verlegen kleutertjes kunnen uitgroeien tot mondige tieners. Ook de band met de ouders is hecht, want vaak zien de ouders jou meer dan de juf of meester van de klas. Ik voel elke dag hun appreciatie en op het einde van het jaar worden we dan ook overstelpt met pralines, tekeningen en knutselwerkjes. En knuffels, natuurlijk. 'Ik zal jou heel erg missen deze zomer' moet zowat de meest gehoorde uitspraak van de laatste schooldag zijn. Op 1 september zijn ze er allemaal terug, met hun stralende gezichten en hun hoofd vol zomer-

verhalen die ze met ons willen delen. Dan wordt er bijna gevochten om onze aandacht!"

Naar de brandweer

"Is het mooi weer en heb je zin om waterspelletjes te doen? Wil

VANESSA "Ik ga je missen deze zomer', zeggen ze de laatste schooldag. En op 1 september zijn ze er terug, met hun stralende gezichtjes"

je een bezoekje brengen aan de brandweer in de buurt of een uitstap maken naar Plopsaland met de kinderen? Als begeleider krijg je veel vrijheid. Ook als we op school blijven, proberen we

leuke activiteiten te bedenken. Onze bedoeling is om van elke dag een feest te maken: we organiseren toneeltjes, knutselen en spelen spelletjes en leren dansjes aan. Zo blijft het voor ons ook leuk! En als je ziet hoe fijn de kinderen het vinden, ga je met massa's energie naar huis."

Samen gaat alles beter

"Omdat je zo'n twintigtal kinderen onder je hoede hebt, is zo'n dag best vermoeiend. Vooral het eerste uur van de opvang zijn de kinderen druk, dan hebben ze zoveel te vertellen. Gelukkig sta je nooit alleen. Meestal zijn we met drie begeleiders en we hebben veel aan elkaar. We kennen elkaar door en door. Ook na de uren houden we contact. Ik durf echt zeggen dat we vriendinnen zijn. De overkoepelende organisatie waarvoor we werken is Infano vzw. Eén keer per jaar is er een groot familiefeest voor de 400 begeleiders. Vorig jaar was het een leuke dag met een barbecue, een frietkraam en springkastelen! Om deze job te doen, moet je een groot hart voor kinderen hebben. Iedereen mag solliciteren, of je nu twintig jaar

bent of vijftig. Ook mannen zijn welkom natuurlijk. Onze jongens zullen blij zijn dat ze tegen een meester kunnen voetballen!"
Meer informatie over de job vind je op www.infano.be



Wij zoeken...

een zorgkundige voor ons woonzorgcentrum

DIT IS DE JOB

Waar? WZC in Nevele
Startdatum? Onmiddellijke indiensttreding
Vereiste studie? Opleiding thuis- en bejaardenzorg in het secundair onderwijs
Leuke collega's: Kenia en Evi, Ludwig, Ann en Soraya
Grootste uitdaging van de job? Je moet positief in het leven staan, omdat jij degene bent die het leven van de bewoners mooi maakt
Solliciteren via personeelsdienst@ocmwnevele.be

Kenia (42): "Ik zal eerlijk zijn: deze job moet je met hart en ziel doen, anders gaat het niet. In de Dominicaanse Republiek werkte ik in de marketingsector, maar hier kon dat niet. Mensen helpen is altijd mijn droom geweest en daarom heb ik me omgeschoold

tot zorgkundige. Ik heb er nog geen dag spijt van gehad, ook al is het een zware job. Sommige bewoners vergen evenveel zorg als een kind: we geven hen eten, wassen hen, verschonen hen. Alles moet met respect gebeuren, je mag niet vergeten dat je met mensen bezig bent. Empathie is ongelooflijk belangrijk. En geduld. Niet alle bewoners zijn hier gelukkig en sommigen hebben pijn. Het is mijn taak om hun laatste jaren mooi en kwaliteitsvol te maken. Elke bejaarde verdient dat. Al is het slecht weer, al heb ik een rottag: ik stap elke kamer met een lach binnen. Ik luister naar hun verhalen over vroeger, kijk naar de foto's van hun kinderen en kleinkinderen en probeer mijn positieve ingesteldheid op hen over te brengen. 'Jij bent altijd aan het zingen', zeggen de bewoners vaak."

De mooiste levensles

"Met sommige bewoners krijg je een echte band. Maar in een rusthuis is afscheid nemen ook onvermijdelijk. Ik hou van de bejaardenzorg. Als een bewoner met lichte dementie plots mijn naam zegt als ik binnenkom, dan

maken en door onze ingesteldheid. Niemand heeft hier 'lange tenen' en we staan allemaal klaar om elkaar te helpen. Er gaat geen dag voorbij dat we hier niet hardop lachen. We zijn een divers team. Ik heb collega's van 19 jaar en van 55. Iedereen

KENIA "We hebben als team zoveel plezier. Echt waar, er gaat geen dag voorbij dat we hier niet hardop samen lachen"

straal ik. En ze kunnen zo dankbaar zijn. Ik krijg veel liefde terug voor wat ik doe. De sfeer tussen collega's is erg belangrijk. Wij maken ons werk zo leuk mogelijk door plezier te

leert van elkaar. Ook al sprak ik nog niet zo goed Nederlands in het begin, ik werd direct aangevaard door mijn collega's. Je kunt je niet voorstellen hoeveel dat voor mij betekende!" ■

